

PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN

PROGRAMMA VERDIEPING & ONTMOETING NAJAAR 2022



**Protestantse
Kerk**

Als mens leer je je leven lang. Dat geldt zeker als het gaat om geloof. In deze brochure staat een overzicht van de mogelijkheden om elkaar dit najaar te ontmoeten rond verdieping van geloof. In december volgt het overzicht voor het voorjaar. Wij hopen dat u er net zo enthousiast van wordt als wij. Graag tot ziens bij één of meer van de activiteiten en kringen.

De kerkenraden van wijkgemeenten Immanuel en Catharijne



FIETSTOCHTEN & THEMAWANDELINGEN

Er staan een paar fietstochten en wandelingen op het programma. Een leuke manier om onderweg te praten met iemand die je nog niet kent, nieuwe routes uitproberen, je laten verrassen door natuur of juist te genieten en tot rust te komen. Een deel van elke wandeling lopen we in stilte, twee aan twee, en denken na over een bepaald thema. Halverwege zoeken we een plek om met elkaar koffie of thee te drinken en op de terugweg praten we met elkaar door over het thema, en hoe we er zelf mee omgaan.

DATA: 24 sept. 10.30 uur fietspuzzeltocht. Opgave bij Monica Walst walstmo@gmail.com

19 nov. 11.00 uur fietstocht. Opgave bij Jenny van Voornveld jvoornveld60@hotmail.com

Themawandelingen: 22 oktober en 3 december, 13.30 uur. Opgave bij Joke van Heusden jokevanheusden54@gmail.com

GESPREKKEN OVER EENVOUDIG LEVEN

'Eenvoudig leven' van Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, en Jacques en Paul Schenderling is een bijbelstudiebundel die over thema's als duurzaamheid en levensstijl de brug slaat tussen Bijbel en actualiteit. In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? In dit boek slaan de auteurs door middel van Bijbelstudies een brug tussen Bijbel en actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. Beknopte interviews illustreren hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Het boek leent zich mede dankzij de gespreksvragen goed voor groepsgesprekken.

Op acht donderdagavonden staat steeds één hoofdstuk centraal. Je kunt per keer aanhaken, maar natuurlijk ook de hele serie meemaken. Opgave graag bij gerritvandijk@wgcatharijne.nl



DE DATA ZIJN: 29 SEPTEMBER; 6,13,20 OKTOBER, 3, 17, 24 NOVEMBER EN 1 DECEMBER IN NIEUW SALEM



BIJBELKRING OVER AMOS

Samen lezen we het boek van de profeet Amos. Een klein Bijbelboek, met nog altijd grote invloed. Wie was Amos, en wat boodschap hij namens God? Aleida de Hoog, Henk Reinders en Gerrit van Dijk wisselen elkaar af in deze serie Bijbellezen op woensdagochtend. U bent van harte welkom. Opgeven hoeft niet. Het is van 10.30 tot 11.30 uur in Nieuw Salem. En vanaf 10.15 staat koffie en thee voor u klaar.

DATA: 5,12,19 OKTOBER, 2, 9 EN 16 NOVEMBER IN NIEUW SALEM

DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU

WOENSDAG 12 OKTOBER 20.00 UUR IN 'T HOGE LICHT

De poppenspeler van Warschau is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, gezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos. Deze muzikale vertelvoorstelling (leeftijd 10+) is gebaseerd op de gelijknamige roman 'De poppenspeler van Warschau' van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij gebruikte ware feiten en werkelijke personages als basis voor haar roman. De voorstelling wordt gespeeld door het Trio Wilde Eend (Gottfrid van Eck, vertelling & klarinet, Tessa Zoutendijk, viool, Juul Beerda, accordeon). De voorstelling duurt 70 minuten en aansluitend is er ruimte voor gesprek met elkaar.



FILM – DE NIEUWE WERELD (2013)

VRIJDAG 14 OKTOBER 19.30 IN 'T HOGE LICHT



In deze film ontmoeten we Mirte. Zij is schoonmaakster in het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij de luchthaven Schiphol. Wie als vluchteling Nederland binnenkomt, verblijft maximaal tien dagen in dit met stapelbedden ingerichte voorportaal van het beloofde land - een plaats en periode die buiten het gewone leven lijken te staan. Dit niemandsland is een plek die past bij Mirte. Zij is een door het leven beschadigde vrouw, bits en defensief, die houvast zoekt in de routine van de zwabber en zelfs haar zontje op afstand houdt. Maar als de West-Afrikaanse Luc opduikt, moet ze haar schild laten zakken.

Regisseur Jaap van Heusden is aanwezig op 14 oktober

LEZING PAUL SCHENDERLING OVER GENOEG OM TE LEVEN

WOENSDAG 9 NOVEMBER 20.00 UUR IN 'T HOGE LICHT

Samen met een aantal anderen startte econoom en schrijver Paul Schenderling het initiatief "Genoeg om te leven". Er zijn ongelooflijk veel scheven verhouding in onze wereld. Daar moet wat aan veranderen. Maar hoe doe je dat? "Genoeg om te leven" wil gemeenschappen aanzetten en vormen om hiermee aan de slag te gaan. Paul Schenderling komt in Driebergen vertellen wat hem inspireert en drijft om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen om anders te gaan leven.



Het leven vanuit liefde en rechtvaardigheid betekent zo proberen te leven dat je al het andere leven op de aarde zo min mogelijk aantast. Bijvoorbeeld door spullen te delen en te repareren, bij het kopen van nieuwe producten scherp te letten op de levensduur en wijze van produceren, en meer plantaardig voedsel en plantaardige materialen te gebruiken. Vervolgens heeft de liefde een verrassing in petto. Want als je gaat delen, ontstaan er vele nieuwe levensvreugden: meer rust, passie, tijd, sociale contacten, aandacht, gezondheid, betekenis en ontspanning.

FILM – WOMAN AT WAR (2018)

VRIJDAG 11 NOVEMBER 19.30 IN 'T HOGE LICHT

Deze IJslandse film draait om Halla, een onafhankelijke vrouw. Maar achter de schermen van een rustige routine leidt ze een dubbelleven als een gepassioneerde milieuactivist. Bij anderen alleen bekend onder haar alias "The Woman of the Mountain", voert Halla in het geheim een eenmansoorlog tegen de lokale aluminiumindustrie. Naarmate Halla's acties brutaler worden, van klein vandalisme tot regelrechte industriële sabotage, slaagt ze erin de onderhandelingen tussen de IJslandse regering en het bedrijf dat een nieuwe aluminiumsmelterij in de bergen bouwt, te onderbreken. Maar op het moment dat ze haar grootste en brutaalste operatie ooit begint te plannen, ontvangt ze een onverwachte brief die alles verandert. Haar aanvraag om een kind te adopteren is eindelijk geaccepteerd en er wacht een klein meisje op haar in Oekraïne. Terwijl Halla zich voorbereidt om haar rol als saboteur en redder van de Hooglanden op te geven om haar droom om moeder te worden te vervullen, besluit ze een laatste aanval uit te voeren om de aluminiumindustrie een verlamme slag toe te brengen.





HET GESCHENK - 'OM STIL VAN TE WORDEN'

Slechts enkele jaren nadat Edith Eger in 2017 op negentigjarige leeftijd haar indrukwekkende memoires onder de titel De Keuze (The Choice) publiceerde, schreef zij een nieuw boek, met als titel: Het Geschenk (The Gift). Het thema, datgene wat Edith uiteindelijk in haar leven ontdekte, is in beide boeken hetzelfde. Wat er met ons gebeurt, is uiteindelijk niet het belangrijkste,

volgens Edith Eger. Het gaat erom wat we ermee doen. Want we krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken hebben met moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren. Makkelijk gezegd misschien, maar Edith Eger laat zien hoe zij dit zelf gedaan heeft als overlevende van de concentratiekampen. Zij geeft advies over hoe de lezer van dit boek dat in zijn eigen leven kan doen. Eenvoudig is het uiteindelijk niet, maar wel mogelijk.

Op 3 avonden in november leidt Henk Reinders de bespreking van een boek van Edith Eger: Het Geschenk. Na de inleiding door Henk kunnen we met elkaar doorpraten over de betekenis van de inhoud voor ons eigen leven. Voor deelname graag aanmelden bij Henk Reinders.

DATA: 2, 16 EN 30 NOVEMBER 2022 – 20.00 UUR IN 'T HOGE LICHT



VERZOENING – VERGEVING – RELATIEHERSTEL

MAANDAG 14 NOVEMBER – 20.00 UUR IN NIEUW SALEM



De onlangs overleden bisschop Tutu was sterk betrokken in de Zuid-Afrikaanse verzoeningscommissie. Hoe relaties door apartheid geschonden kunnen zijn, lieten enkele aangrijpende fragmenten zien.

Hoe zit het met het thema verzoening tussen God en mens(en). Vanuit de gelijkenis van de verloren zoon en het boek van Tom Wright over Goede Vrijdag willen we het hierover hebben met elkaar.

Het gesprek wordt geleid door Gerard Frank Sollman en ds. Aleida de Hoog



CONTACTGEGEVENS

Zalencentrum Nieuw Salem De Lei 86

Wijkgemeente Catharijne - kerkgebouw Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Info: scriba Ron Spruit scriba@wgcatharijne.nl (06-30485346)

Predikant: Gerrit van Dijk gerritvandijk@wgcatharijne.nl (0343-758523 of 06-31515565)

Predikant: Aleida de Hoog ds.aleidadehoog@kpnmail.nl (030-7852218 of 06-21893914)

Wijkgemeente Immanuel - kerkgebouw 't Hoge Licht, Klaproos 2

Info en opgave activiteiten: Jenny van Voornveld (06 22835197) jvoornveld60@hotmail.com

Joke van Heusden (06 42428165) jokevanheusden54@gmail.com

Predikant: Henk Reinders domineereinders@kpnmail.nl T 06-10730732

